

כי עם קדוש אתה

כ"ז שבט תשפ"א

"עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו" (ירמיה ח' כ'). אלפי יהודים מביננו, מהם הרבה גדולי תורה וצדיקים, נפגעו ממחלה האימה של הקורונה ומהם כמה וכמה נסתלקו רח"ל. המגפה פגעה קשה בלימוד התורה בישיבותינו, במוסדות החינוך ובמקומות התפילה, והשביתה את חגיגנו ושמחותינו.

ברור שיש על כלל ישראל תביעה מן השמים לשפר את מעשיו. כל אחד ואחד חייב לבדוק את עצמו ולהתחזק בדברים הצריכים חיזוק. אבל נוסף לזה חייבים הציבור בכללם לפשפש במעשיהם ובאורחות חייהם הכלליים. ולכן באנו בזה לעורר את הציבור על נקודה יסודית וכללית ששומה על הציבור להתרכז עליה בתקופה זו.

כלל ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. ויש להעלות על הנס את גודל מסירות הציבור שלנו ללימוד התורה ולגידול רבבות משפחותיהם על יסודות התורה והעבודה שרק ממלכת כהנים וגוי קדוש יכול לעשות כן למרות התרבות שסביבותנו. אשרינו מה טוב חלקנו.

אמנם עלינו לזכור ש"גוי קדוש" פירושו, עם המתרחק מהרדיפה אחרי מותרות (כמו שמפורש ברמב"ן ויקרא י"ט ב'). לדאבונינו הרב, המסתכל על אופן החיים של תקופתנו (למשל, במודעות שבעיתונותנו) רואה שיש הרבה לתקן בענין זה.

יש בינינו אנשים שלמרות דקדוקיהן במצוות רודפים אחרי מאכלים ערבים, חופשות יקרות, והתפארות בבגדים ובריהיטים, ואחרי ההבל והרוע של ה"סמארטפונים" וה"אינטרנט" הבלתי מסוננים. הנכשלים בזה הטו מדרכי החיים שהיתה תמיד סימן המובהק ליהודי חרדי, חיים צנועים המרוכזים בתורה עבודה וגמילות חסדים, חיים שמטרתם קירבה להקב"ה. וכל ישראל ערבים זה בזה ועלינו לחזור בתשובה על הכוון הזה.

בודאי, בשעת סכנה זו מוטל עלינו להתנהג בזהירות יתירה על מצב הבריאות במחנינו, אבל גם חוב קדוש עלינו לעקור את הסכנה משורשה ולחזור להיות עם קדוש לה' אלקיך.

הננו פונים לראשי הישיבה ולרבנים שהם עיני העדה ולכל מנהיגי הציבור די בכל אתר ואתר לחפש דרכים ולעורר בנאומיהם את ישיבותיהם וקהילותיהם להחזיר את העטרה ליושנה, ולא לתת את עם ישראל להתדרדר לתוך מוקש של חיים של חמירות, וע"י זה נשאר ממלכת כהנים וגוי קדוש במלא מובן המילים.

ביחד עם זה, אנו קוראים לציבור הנכבד לערוך סדר יום כיפור קטן בער"ה ביום חמישי הבא ומי שביכולתו לקבל על עצמו לצום לכה"פ חצי יום או לקבל על עצמו תענית דיבור תבוא עליו ברכה.

וגם בימים שאחרי יו"ק, אנו קוראים לציבור להרבות בתחנונים, באמירת תהילים, בתפילות ובזעקות שהקב"ה יוציא אותנו ואת אחינו בית ישראל מהצרה שאנו נתונים בה, עד יעבור זעם והקב"ה ירחם עלינו.

ויהי רצון שירא ה' בתפלותינו ובמעשינו הטובים וישלח לנו ישועה ממרום מצרה זו ומכל צרותינו ובימינו יושע יהודה וירושלים.



מועצת גדולי התורה באמריקה

A LETTER FROM THE MOETZES GEDOLEI HATORAH

(Free translation)

27 Shevat, 5781

"Spring has passed and summer is over – we have not yet been saved." (Yirmiyah 8:20) Thousands of our fellow Jews, among them Torah giants and *tzaddikim*, have been afflicted with the terrible COVID-19 disease, and – may Hashem help us! – many of those have passed away. The pandemic has greatly diminished the Torah learning in our *yeshivos*, Bais Yaakovs, and shuls; it has curtailed our *Yomim Tovim* and celebrations.

It is clear that there is upon our nation an appeal from Heaven to correct our ways. Every person must examine his behavior and strengthen whatever may be lacking. But, in addition to that, the public – as a *tzibbur* – must examine its collective actions and lifestyle. We therefore feel it important to bring up a fundamental and broad point on which the public should now focus.

Klal Yisroel is a "nation of princes and a holy people." The dedication of our people to Torah learning and to raising thousands upon thousands of families on the foundations of Torah and service to Hashem should be proclaimed far and wide! It is only the nation of princes, the holy people, who can do this despite the influence of the culture surrounding us. How fortunate are we, and how good is our lot!

However, we must remember that the meaning of "a holy people" is a people who – as *Ramban, Vayikra 19:2* explains – distance themselves from the pursuit of excess. It is greatly concerning to us that if one examines our community's lifestyle we see that there is much to improve in this area, as reflected, for example, in the advertisements in periodicals.

There are amongst us people who, notwithstanding their care with *mitzvos*, pursue fine foods and expensive vacations; they boast of their clothing and furniture; they are swayed by the triviality and bad of unfiltered smartphones and internet. Those who are engaged in these pursuits have turned from the lifestyle that was always a characteristic sign of the *chareidi* Jew: a modest life centered around Torah, service to Hashem, and kindness to others; a life purposed on being close to Hashem. All Jews are responsible for one another; we must all repent on this direction.

Certainly, in this time of danger, we must act with great care for the health of our communities. It is, however, also a holy obligation on us to uproot this spiritual danger from amongst ourselves and to return to being a holy nation to Hashem.

We turn to the *Roshei Yeshiva* and *Rabbanim* – the eyes of the community – and to all leaders in every community: Seek ways to inspire your *yeshivos* and shuls to return to what was; not to allow the Jewish nation to descend into the trap of a life of materialism. Through this we will remain a nation of princes and holy people, in the full meaning of the words.

At the same time, we call upon the public to participate in *Yom Kippur Katan tefillos* this Thursday, and may any who have the ability to accept upon themselves to fast at least half the day, or to accept a *taanis dibbur*, be blessed.

In the days following *Yom Kippur Katan*, as well, we call upon the public to increase prayer – by saying *Tehillim* and crying out to Hashem that He save us, and the entire Jewish people, from the difficult time we are in – until His wrath passes and He takes mercy on us.

May Hashem recognize our prayer and good deeds and send Heavenly salvation from this and from all afflictions, and may *Yehuda* and *Yerushalayim* be saved in our days.

Moetzes Gedolei HaTorah of America